

# LORIN-Nytt

Medlemsblad för Släktföreningen LORIN-ättlingar från Rök i Östergötland  
Nr 14 • Oktober 2008

## Linköping lockade 43 deltagare



Deltagarna samlade för gruppfoto vid NaturCentrum i Trädgårdsföreningen i Linköping

□ Lördagen den 20 september hölls årets släktträff med årsmöte i Linköping. Vi träffades i Trädgårdsföreningen, närmare bestämt vid NaturCentrum, som ligger i den övre delen av parkanläggningen. I denna lugna oas i storstaden samlades 43 medlemmar och fick, numera traditionsenligt, s.k. bakluckefika av ordförande Morgan och hans Birgitta.

Därefter intog vi samlingslokalen och gjorde en allmän presentation av oss själva. Morgan hade gjort ett bildspel från tidigare träffar, som visades på storbildsskärm.

Föreningens framtid diskuterades och alla var överens om att vi måste få med yngre släktingar i föreningen också. Ett sätt kan vara att modernisera föreningens hemsida på Internet, ge den en enklare adress

och se till att den hålls uppdaterad. Så blev också beslutet senare under årsmötet.

Christer Gustavsson visade hur man kunde släktforska via nätet och hade tagit fram åskådningsmaterial och kunde i realtid visa resultat av sökningar.

Efter en bensträckare var det dags att inta lunchen, som bestod av rostbiff, kalkon, potatissallad, grönsaker, rosenbröd med smör och dryck, allt levererat av en cateringfirma. Tack vare föreningens goda ekonomi hade styrelsen beslutat att lunchen skulle vara gratis för deltagarna.

När alla var mätta och belåtna var det dags för årsmötesförhandlingar. Protokoll från årsmötet bifogas detta medlemsblad.

Som avslutning på träffen berättade Olle Lorin om sina efterforskningar om Rebecka Lorin och vilket öde hon gick till mötes. För alla som inte var där och hörde Olles föredrag finns det återgivet på annan plats i detta blad.

Efteråt samlades alla framför kryddträdgården och den sedvanliga gruppbilden togs. Resultatet kan ses ovan.

Arrangemanget var som vanligt välgjort och det tackar vi de ansvariga för. Nästa år blir träffen i Motala. De flesta ansåg nog att Linköping låg på gränsen till att hamna utanför det historiska Lorin-området, vilket bör vara västra Östergötland med Harstad i centrum.

*Hans Lorin*

# Ett tragiskt Lorin-öde



Olle Lorin i berättartagen

□ Släktforskning bjuder för det mesta på mer eller mindre trist nöjande i stundom svårlästa kyrkböcker. Ibland dyker det emellertid upp överraskningar, även om de nu inte alltid är så angenäma.

Så var t ex fallet när jag sökte efter ett exakt dödsdatum för klockardottern och klockarhustrun Rebecka Lorin, född 26 februari 1779 i Rök. Hon var dotter till klockaren Isak Lorin i Rök och gift 10 december 1799 med klockaren Paul Brandt i Adelöv.

I skriften "Släkten Lorin från Rök i Östergötland", sammanställd av Hans Lorin, anges att hon dött omkring 1845. Då jag noggrant läste igenom noteringarna för hela år 1845 i dödboken för Adelöv fann jag allra sist i boken en anteckning som nästan satte hjärtat i halsgropen på mig.

Där kunde man nämligen läsa följande om den, som jag föreställt mig, respektfulla klockarhustrun:

"Rebecka Lorin. Enka skrifven på Socknen, född i Rök d. 24 Febr. 1779. (Enligt födelseboken född den 26 februari). Lärer efter berättelser aflidit å Jönköpings Länshäkte i Juni eller Juli månad. Närmare underrättelser har ej erhållits."

Vad i all världen hade Rebecka haft för sig som hamnat och avlidit på ett sådant ställe? Någon mer information fanns inte i kyrkböckerna så långt jag kunnat utröna.

Jag tog kontakt med landsarkivet i Vadstena, där handlingar från an-

stalten ifråga förvaras. Därifrån fick jag snabbt och beredvilligt kopior av fångjournalen, som berörde Rebecka. Av dessa framgick att den 21 juni 1845 anlände "qvinnopersonen" Rebecka Brandt till fångvårdsanstalten i Jönköping. Förutom en del data med personuppgifter anges att hon var "lång till växten, långlagdt ansigte, grå ögon, hår och ögonbryn". Vidare upplystes om att hon var "hitförpassad af [oläsligt] i Linköping för att i Polisväg behandlas. Hitförd af Gen. Petersson".

I andra journalutdraget står följande:

"Den 27 Juni [1845] undergått cansliförhör och beslöts att hon skall afföras till Länshäktet. Hennes gamla kläder, som endast är trasor, förvaras af fångknektarna uti ett Contor ner i Förstugan."

På samma sida i journalen meddelas helt lakoniskt:

"Den 3 Juli kl. 10 eftermiddagen med döden afgangen."

Dödsattsetten har lydelsen: "War vid ankomsten hit lindrigt sårig. 65 år gammal; angreps af febersymptom och lindrig yrsel, antydande en inflammatorisk retning af hjernans hinnor, hvilken sjukdom efter 6 dagar slutade med döden."

Dödsattesten var utfärdad av en provinsialläkare vid namn Sköldberg.

Sedan första "chocken" lagt sig började jag grubbla över vad slags brott hon hade begått för att hamna på ett sådant ställe. Kanske var det inte så allvarligt?

Genom mina forskningar kring hennes närmaste har jag konstaterat att hon nog var i det närmaste alldeles ensam där hon satt i sockenstugan i Adelöv. Hennes man hade dött 22 år tidigare. Hon hade en enda dotter, Stina Maria, född 1802, gift med sergeanten Carl Gustaf Lindbom, född 1787 i Säby. Paret hade fyra flickor, av vilka två dog vid spädd ålder. En noteras i husförhörslängderna som sjuklig och avled vid 24 års ålder, medan den fjärde, Ida Joseph-

ina, född 18 april 1826 tydligen hade flyttat från orten och hittills inte gått att spåra.

En notering i husförhörslängden 1836-1840 bidrar till att teckna ännu en dyster bild av Rebeckas tillvaro. Där står nämligen om Stina Marias man, sergeanten Carl Gustaf Lindbom, anmärkt att han rymt samt en svårtydbar notering om hans uppförande. Om Stina Marias öde har jag inte kunnat finna något vidare i kyrkböckerna.

Det är möjligt att Rebecka i den dystra situation hon alltså befann sig i greps av hemlängtan och därför en dag, kanske något förvirrad, begav sig ut för att söka upp sin hemsöcken Rök och eventuellt kvarvarande fränder där.

Sådana expeditioner kunde man dock inte göra hur som helst utan giltigt pass på fickan. Ertappades man utan sådan handling blev det ingripande från överheten. Kanske var det något sådant som hände Rebecka någon tid sedan hon passerat gränsen mot Östergötland. Hon torde då i första hand ha förts till residensstaden Linköping för vidare transport till rättsmyndigheterna i hemlandet Jönköping.

Ja, detta är förstås en välvillig teori, men så god som någon. Hur det förhöll sig i verkligheten lär vi nog aldrig få veta. Återstår så frågan var Rebecka blev begravd.

Enligt uppgifter som jag fått av antikvarie Bo E Karlsson vid läns museet i Jönköping tillhörde länsfängelset Jönköpings slotts församling - nuvarande Sofia församling. Dess kyrkogård var nuvarande Slotts kyrkogården. Antikvarien anser det mest tänkbart att hon fick en fattigbegravning. Mindre troligt är att hon transporterades till sin hemförsamling.

Närmare än så kommer vi kanske inte. En tröst - om än ringa - är att hon tydligen blev begravd på en slottskyrkogård, vilket ju inte är alla förunnat.

*Olle Lorin*

# Ett axplock bilder från Linköpingsträffen



## Tillägg och rättelser till boken **Släkten LORIN från Rök i Östergötland**

Det framkommer ständigt nya uppgifter som påverkar innehållet i släktsammanställningen. Det kan vara helt nya uppgifter men även små rättelser som kan vara av betydelse.

Meddelande om tillägg och rättelser mottages tacksamt under adress

Hans Lorin, Nylundsgatan 5, 682 33 Filipstad.

*kursiv stil = ny eller ändrad uppgift*

- F48 12 42 Birgitta (Lorin) Schwinn, \*1.10.1945. Gift 1975 med Peter Schwinn, skilda 1987.  
F48 12 42 1 Bodil Schwinn, \*21.11.1975. Gift 2004 med Daniel Runesson, \*12.1.1976 i Ockelbo.  
Har antagit namnet Schwinn.  
F48 12 42 11 Emilia Schwinn, \*3.8.2006.
- F48 42 11 1 Mia Margareta (Lorin) Moberg ---  
F48 42 11 11 Alfred Moberg, \*4.2.2008 i Linköping (E)
- F66 24 12 2 Per (Pelle) Staffan Stenson, \*21.3.1972 ---  
F66 24 12 22 Karin Hanna Linnea Stenson, \*5.5.2008
- F68 21 2 Ulla Dagmar (Svenrud) Parsons ---  
--- Peter Leslie Ainsley Parsons, --- †15.9.2007 i Linköping (E)

### Strövtåg i Lysingsbygden



#### Gåva till föreningen

□ I samband med släkträffen i Linköping fick föreningen mottaga vidstående bok av Lars Lorin, Motala. Den har titeln "Strövtåg i Lysingsbygden" och är utgiven 1972 av Ödeshögs Kulturnämnd. Den innehåller många intressanta artiklar om företeelser och personer i bygden, bl.a. en med titeln "Harstad, socknen som försvann", författad av folkskollärare Gunnar Rörby i Skänninge. Harstad har ju verkligen haft betydelse för släkten Lorin genom åren. Vi tackar för gåvan!

#### e-postadress

□ Redaktören för LORIN-Nytt har skaffat e-postadress för att förenkla för de medlemmar som vill kommunicera på detta viset. Den är [hans.lorin@telia.com](mailto:hans.lorin@telia.com).

#### Medlemsavgiften

□ Har Du missat att betala medlemsavgiften för innevarande år (2008)? Den är oförändrat 100 kronor och kan betalas till föreningens Plusgirokonto 23 48 39-9. Glöm inte att ange namn och adress.

#### Bilagor

□ Med detta nummer av LORIN-Nytt följer som bilagor dels protokoll från årsmötet 2008, dels aktuell medlemsförteckning oktober 2008.

Redaktör för detta nummer av LORIN-Nytt är Hans Lorin – [hans.lorin@telia.com](mailto:hans.lorin@telia.com)

#### Släktföreningen LORIN-ättlingar från Rök i Östergötland

Ordförande Morgan Lorin, Sjögatan 17, 592 30 Vadstena, tfn 0143-109 05, mobil 070-75 38 690  
Sekreterare Hans Lorin, Nylundsgatan 5, 682 33 Filipstad, tfn 0590-103 02 mobil 070-399 71 07  
Kassör Svante Stenson, Samuelsbergsgatan 11 E, 591 35 Motala, tfn 0141-21 86 72

Föreningens plusgirokonto 23 48 39-9  
Föreningens organisationsnummer 802417-8736

Medlemsavgift 100 kronor/år