

LORIN-Nytt

Medlemsblad för Släktföreningen LORIN-ättlingar från Rök i Östergötland
Nr 19 • Våren 2011

Hästholmen - platsen för nästa släktträff



Hästholmens hamn med intilliggande restaurang. På klippan bakom magasinet låg borgen till det medeltida Hästholmen. Foto: Olle Lorin

Rullande Lorinträff 28 maj

□ Vår släktträff som i år kommer att hållas redan den 28 maj, blir helt annorlunda än alla tidigare.

Eva-Lotte och Kenneth Lantz, som driver skolbussverksamheten i Väderstad, har nämligen ställt en av deras bussar till förfogande, och med hjälp av denna kommer deltagarna att få företa en resa i "fädrens spår". Det betyder att färden kommer att ställas till ett flertal platser,

som på ett eller annat sätt har med klockarna och deras efterföljare att göra.

Samling i Väderstad

Samling sker kl 11.30 vid Väderstads kyrka, där den siste i raden av klockare, nämligen Nils Lorin var verksam fram till sin död.

Hur gärna skulle man inte vilja lägga ned en krans på hans grav, men tyvärr vet ingen

var på Väderstads kyrkogård han fick sitt sista vilorum. Det torde dock bli möjlighet att bese kyrkan lite hastigt, sedan vi enligt god tradition undfägnats med "bakluckekaffe" och dopp av vår ordförande, Morgan Lorin.

Första stoppet vid Harstad

Det torde inte vara så många som har sett platsen där Harstads kyrka stod innan den revs 1826, och därför gör bussen en sväng ned till Bosgården. Ödeläggelsen blev total, varför det knappast finns något att se utom den lummiga platsen där kyrkan var belägen. Vi nöjer oss därför att se det hela från bussen.

Efter cirka tre kilometer på gamla "riks-ettan" skimtar på södra sidan Haddestads by, där många Lorinare bodde under en lång följd av år. Nu bor där sedan en tid tillbaka Iréne och Lennart Karlsson, som vi gästade vid träffen 2005. Nu åker vi alltså förbi och stannar först vid Röks kyrka, där den äldste klockaren Per Larsson och hans son Isak Lorin var verksamma, Per fram till sin död 1754 och sonen till 1811. Kyrkan och den berömda Rökstenen är givna objekt att titta på.

Efter ytterligare fyra kilometer gör vi kanske ett nytt stopp vid Heda mycket sevärda kyrka. I socknen var en tid i början av 1900-talet spannmålshandlarsläkten Lorin verksam i många år, och en del av dem ligger begravda på denna kyrkogård.

Årsmöte i det fria och lunch i Hästholmen

Naturligtvis kommer vi också att hålla årsmöte, och om vädret tillåter är det tänkt att vi skulle hålla till i det fria i hägnet av Alvastra klosterruin, varefter det torde bli dags för lunch vid Hästholmens hamn med vidunderligt vackra vyer över Vättern och mot det blånande Omberg i fjärran. Beträffande lunchen får var och en beställa maträtt efter egna önskemål på Restaurang Fyren.

Intressant är att Hästholmen en gång under medeltid var egen stad, och på klippan bakom magasinet har dess försvarsborg varit belägen. Härskare där var riddaren Snakenborg från Pommern. På senare tid var här också järnvägsknut med möjlighet att via båt ta sig över till Hjo.

Besök på Omberg

Väl stärkta fortsätter vi med en sväng över Omberg. Vid den s k Sverkersgården ovanför Turisthotellet stannar vi för att bese den plats där någon gång i kristendomens begynnelse en kryptkyrka uppfördes. Den grävdes ut 1916-18 av arkeologen Otto Frödin. Också senare har platsen varit föremål för undersökningar. Under ett tegeltak döljs lämningar av kyrkan, där det också förvaras fragment efter runristade gravmonument, s k Eskilstunakistor. Dessa har tydligen stått resta runtom kyrkan över framstående stormän. Det har också konstaterats att här också varit en omfattande kyrkogård där "vanligt" folk från ett mycket stort område däromkring begravts, innan sockenkyrkorna byggdes. Man har beräknat att inte mindre än omkring 4000 individer gravlagts här.

En tur efter Tåkerns södra sida

Sedan vi beundrat den vidunderliga utsikten från denna plats fortsätter vi en bit över södra delen av berget mot Stocklycke, och vid Höje kör vi ut på väg 50 norrut mot Väversunda, varefter vi följer den södra stranden av Tåkern, förbi Svanshals kyrka och godset Kyleberg, vars föregångare tydligen en gång ägts av arkivarien Jonas Lorins fader. Båda två är av allt att döma befryndade med klockarna Lorin. (Se artikel på hemsidan).

Strax öster om Kyleberg finns platsen där byn Lorby har legat, och som torde vara Lorinarnas "urhem". (Även om detta kan man läsa på hemsidan). Det finns inget kvar av bebyggelsen men fortfarande ser man den vackert slingrande bäcken i ravinen nedanför. Det finns ingen möjlighet att stanna här för att gå ur, men i sakta mak och från bussfönstren kan vi mer eller mindre andaktsfullt betrakta den "torva" varifrån klockarsläkten Lorin härstammar.

Förbi Kumla kyrka, tydligen utan någon Lorinanknytning, återvänder vi så till Väderstads kyrka - förhoppningsvis belåtna med dagen.

Olle Lorin



*Från den s k Sverkersgården har man vid vackert väder denna hänförande utsikt.
Foto: Olle Lorin*



*På denna bild från mars 2000 kan man se spåren efter grunden till Harstads kyrka.
Foto: Olle Lorin*

Tillägg och rättelser till boken *Släkten LORIN från Rök i Östergötland*

Det framkommer ständigt nya uppgifter som påverkar innehållet i släktsammanställningen. Det kan vara helt nya uppgifter men även små rättelser som kan vara av betydelse.

Meddelande om tillägg och rättelser mottages tacksamt under adress
Hans Lorin, Nylundsgatan 5, 682 33 Filipstad.

kursiv stil = ny eller ändrad uppgift

- F66 24 13 2 Gustav Magnus Stenson, *28.1.1975 i Nikolai, Örebro (T).
Gift med Febe Jenny Maria Petersson, * i Tingsås (G).
- F66 24 13 21 Elsa Göta Viola Stenson, *26.5.2010 i Olaus Petri, Örebro (T).
- F66 24 62 1 Therese Anette Lorin, *14.10.1986 i Hällby (D).
Sambo med Nils Jimmy Rosander, *18.11.1985 i Eskilstuna Kloster (D).
- F66 24 62 11 Jimmy Liam Rosander, *26.10.2008 i Eskilstuna Kloster (D).
F66 24 62 12 Jimmy Alvin Rosander, *30.10.2010.
- F66 24 62 2 Johan Tobias Lorin, *20.7.1988 i Hällby (D).
Sambo med Anna Sofia Lindén, *19.6.1990 i Eskilstuna (D).
F66 24 62 21 Tove Sofia Lorin, *14.2.2011 i Eskilstuna (D).

Med detta nummer av LORIN-Nytt följer

- Kallelse till årsmöte och släktträff 2011 med vidhängande inbetalningskort för medlemsavgiften.
- Dagordning vid årsmöte.
- Verksamhetsberättelse för år 2010.
- Kassarapport för verksamhetsåret 2010.

Anmälan om deltagande i årsmöte och släktträff

Anmälan sker till Hans Lorin på något av följande sätt

- telefon – 0590-103 02
- mobil – 070-399 71 07
- e-post – hans.lorin@telia.com

senast söndagen den 22 maj

Observera dock

att 15 – 19 maj endast per e-post.

Anmälan kan även ske via hemsidan www.lorinare.se

Redaktör för detta nummer av LORIN-Nytt är Hans Lorin – hans.lorin@telia.com

Släktföreningen LORIN-ättlingar från Rök i Östergötland

Ordförande Morgan Lorin, Sjögatan 17, 592 30 Vadstena, tfn 0143-109 05, mobil 070-75 38 690
Sekreterare Hans Lorin, Nylundsgatan 5, 682 33 Filipstad, tfn 0590-103 02 mobil 070-399 71 07
Kassör Svante Stenson, Samuelsbergsgatan 11 E, 591 35 Motala, tfn 0141-21 86 72

Föreningens plusgirokonto 23 48 39-9

Föreningens organisationsnummer 802417-8736

Medlemsavgift 100 kronor/år

Hemsida: www.lorinare.se