

LORIN-Nytt

Medlemsblad för Släktföreningen LORIN-ättlingar från Rök i Östergötland
Nr 4 • Oktober 2003

Släktföreningen formellt bildad Morgan Lorin ordförande



Samtliga 29 deltagare samlade vid mötet på Höje skogsskola då släktföreningen formellt bildades.
Foto genom Morgan Lorin

Vid en trivsamt träff med 29 deltagare på Höje skogsskola på Omberg bildades formellt Släktföreningen LORIN-ättlingar från Rök i Östergötland lördagen den 13 september.

Före det formella föreningsmötet aväts en god lunch och den här gången kunde alla sitta inomhus, det rädde som väl var inte samma värmebölja som vid förra årets släkträff.

Mötesförhandlingarna leddes av Morgan Lorin med Hans Lorin som sekreterare. Samtliga närvarande fick först en möjlighet att kort presentera sig för de övriga. Hans Lorin redogjorde för verksamheten och ekonomin för tiden från förra årets släkthemöte fram till detta möte. Under det dryga år som gått har till dem som betalat medlemsavgiften utsänts tre nummer av LORIN-Nytt. Interimsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen fram till nu och därefter beslutade deltagarna, enhälligt

och med acklamation, att bilda Släktföreningen LORIN-ättlingar från Rök i Östergötland.

Därefter vidtog en noggrann genomgång av interimstyrelsens förslag till stadgar, vilka efter några smärre ändringar fastställdes att gälla med omedelbar verkan.

Sedan följde val av styrelse, revisorer och valberedning. Morgan Lorin valdes till föreningens ordförande, Hans Lorin till sekreterare och Mia Lorin till kassör (hon tillträder dock först en bit in på 2004 varför Hans Lorin till dess även sköter kassörskapet). Till ledamöter i styrelsen valdes Christer Gustavsson och Ingemar Lorin och till suppleanter Olle Lorin och Irene Karlsson.

Revisorer blev Svante Stenson och Margareta Lorin med Viviann Frisk som suppleant. Slutligen utsågs Henry Lorin, Eva-Lotte Lantz och Sverker

Morgan
Lorin,
föreningens
förste
ordförande



FOTO: HANS LORIN

Stenson till valberedning.

Interimsstyrelsen hade föreslagit en årsavgift om oförändrat 50 kronor, vilken dock mötet ansåg vara för låg och beslutade med överväldigande majoritet att årsavgiften för 2004 skall vara 100 kronor. Mötet fastställde även budgeten för det kommande året.

Med detta nummer av LORIN-Nytt följer dels de antagna stadgarna, dels inbetalningskort för årsavgiften för 2004. □

"Äkta" och "oäkta" Lorinare

När jag började intressera mig för Lorin-släkten för omkring 50 år sedan trodde jag i min enfald att alla som bar detta efternamn hade med klockarna Lorin att göra. Erfarenheten har lärt mig annat.

Som framgår av sidan 36 i vår släktöversikt redovisas där ett flertal som bär namnet Lorin utan att vi kunnat belägga att de har med klockarna att göra. Jag har hamnat i många återvändsgränder och "slösat" både tid och pengar i "onödan", fast visst har det varit spännande och intressant ändå. I några fall finns också den latiniserade formen Lorinius, som bars av präster.

Det märkliga är att trots att ett flertal släkter bär efternamnet Lorin så utgör antalet individer enligt statistiska centralbyråns siffror bara 180. Tittar vi i telefonkatalogen för 2001 hittar vi 112 som har detta efternamn. I båda fallen rör det sig alltså om både "oäkta" som "äkta" Lorinare. Med de sistnämnda avses förstås ättlingar till klockarna. Antalet ättlingar med olika efternamn av båda könen är förstås många fler, hur många är nästan omöjligt att säga.

Lo blev Lorin

Jag har roat mig med att via "nätet" och på annat sätt ta kontakt med Lorinare som vi inte kunnat identifiera. Jag hittade t.ex. en Johan Lorin i Stockholm. Enligt vad han uppgav kom hans släkt från Ljusnedal och Storsjö kapell i Härjedalen. En hel del av släkten kallade sig Lo, och när det blev för många av dem tog en av min sagesmans förfäder år 1869 namnet Lorin. Så kan det alltså ha gått till när ett nytt släktnamn kom till.

Av allt att döma är det också soldater som lagt sig till med Lorin-namnet. Det hände ibland att en efterträdare till ett soldattorp också fick ta över föregångarens namn. Så kan det ha gått till när en utbredd Lorin-släkt uppstod med ursprung i Halland. Dyligt kan ställa till stor förtret för släktforskare.

I ett fall är det konstaterat att en skräddarmästare Jakob Melker Jakobs-son från Nykil i Östergötland i samband med flyttning till Krokek lägger till

Lorin efter övriga namn. Någon anledning till detta upplyser inte flyttningslängden om. Släktutredaren ifråga kommenterar att det inte fanns någon i Nykil med det namnet och som alltså kunnat föranleda namnbytet.

Visingsömysteriet

Beträffande Lorinarna från Visingsö, som nämns i slutet av släktutredningen, har jag ägnat dem ingående studier och även fått hjälp av en släktforskare på ön. Enligt dennes uppgifter skulle artillerikonstapeln Olof Lorin ha kommit från Ölmstad. Jag trodde därför att han möjligen var släkt med klockaren och organisten Lars Lorin. Trots efterforskningar i kyrkböckerna från Ölmstad har jag inte kunnat finna något sådant samband. Inte heller figureerar någon Olof Lorin där. Jag är därför benägen tro att inte heller dessa Lorinare har något med klockarna att göra.

Vidare har jag via "nätet" påträffat individer som burit detta efternamn på olika håll i landet och under skiftande tider. Således återfinns en Karl Gustav Lorin i rullorna för Allmänna barnhuset i Stockholm. Han togs av någon anledning in 1761 på denna institution vid 12 års ålder och fadern uppges heta Anders Lorin och var klädmakargesäll. När pojken var 15 år fick han tydligen komma i lära hos "skoflickaren" mästare Hans Norman. Där försvinner han in i dimmorna.

Via nättidningen Rötter har jag hittat en kapten Erik Lorin och hans fru Helena Månsdotter Svartzin Lorin, vilka 1733 figureerar som faddrar vid dop i Norrala socken i Hälsingland. Kaptenen var född 1690 i Västergötland. Det är tydligen vår bekante som finns som nummer 9 på sidan 36 i släktöversikten. Via nättidningen finner jag också en Nils Lorin från Östergötland, som 1756 gifter sig med en Elisabet Vibom. Trots att han heter Nils och är från Östergötland är det knappast troligt att han är befreundad med klockarna, och så är nog inte heller fallet med kaptenen från Västergötland eller den Lorin, som jag hittat i Östhammar och

vars ursprung var högst diffust.

Många Lorinare i Paris

Går vi utomlands vimlar det också där av människor med efternamnet Lorin. I telefonkatalogen för Paris är namnet ganska rikligt förekommande. Visserligen vet vi ju att vår Peter Lorin (E 11) var krigsfånge i Paris närhet 1806 och tre år framåt, men att han skulle vara upphov till så många ättlingar är visserligen en fantasieggande tanke – men inte mer. Detta i synnerhet som vi finner Lorin-namnet långt tidigare i Frankrike, bl.a. en balettmästare André Lorin, i början av 1700-talet.

Också i Danmark och Tyskland finns det en hel del som bär detta efternamn. Det förefaller således som om namnet har kunnat bildas på olika sätt, och vi får alltså finna oss i detta konstaterande. Det är i alla fall ganska ovanligt, även om vi får dela det med många andra som inte är sprungna ur klockarsläkten från Rök.

Att klockarna inspirerats till namnet efter byn Lorby i Svanshals, där vår "urfader" Pehr Larsson anses vara född, förefaller högst troligt. Någon koppling till valloner har jag inte kunnat finna, trots att jag av olika anledningar sysslat också med denna kategori.

Olle Lorin

Saxat ur Linköpings-Posten 10/9 2003



Vigsel har ägt rum i Västerlösa kyrka 12 juli mellan Magnus Lorin, son till Lars och Ingrid Lorin och Sandra Bornemo, dotter till Kaj och Susanne Bornemo.

Vigseln förrättades av Sverker Linge. Tärna var Rebecka Bornemo. Bestman Gustav Sunnerud. Solosång framfördes av Astrid Kastensson. Fotograf: foto äse, Linköping

Släktföreningen LORIN-ättlingar från Rök i Östergötland

Ordförande

Morgan Lorin, Dalievägen 8, 291 50 Kristianstad, tfn 044-10 96 44

Sekreterare (och till början av 2004 även kassör)

Hans Lorin, Nylundsgatan 5, 682 33 Filipstad, tfn 0590-103 02

Medlemsavgiften 100 kronor/år
inbetalas på postgirokonto 59 91 11-2
(Hans Lorin) med angivande av "Släkt-
föreningen" på talongen